

Bästa utsändande församling!

2024-03-27

Här kommer ånyo en hälsning från oss på Hope for Children (HFC), Arusha Tanzania.

Vårt andra år är inte likt det första. I år har det regnat i stort sett sedan oktober 2023. Det kommer ett rikligt afrikaregn så gott som varje dag eller natt under någon timma, därefter kommer solen fram igen. Det är grönt och fint till och med ute på massajstappen.

Att få besök från Sverige är verkligen uppmuntrande.

I januari var Inger från Habo & Irene från Jönköping här. Vi delade då ut school support till ca 40 barn runt om Arusha.



Vi har sått majs på två olika platser på tomten på HSCs område. I veckan har vi skördat och det är så roligt att se att vi kan vara lite självförsörjande.



Givetvis måste vi stötta upp och köpa grönsaker från marknaden, en man kommer till oss med dessa varor varje fredag i sin Bajaj.



Vi har haft två miljökurser (byutvecklingskurser) i år och planerar den tredje nu i april. Det är helt fantastiskt att få vara en del av denna verksamhet. Stolthet, glädje och framtidshopp möter vi varje gång vi avslutar en kurs.



Vi har vid detta tillfälle också delat ut fyra getter till de mest behövande kvinnorna i byn. Nu kan de få näringsrik mjölk till sina barn och kanske sälja någon liter.



I dag har flickorna fått påsklov som varar i en och en halv vecka. Vår minsta flicka som är 6 år älskar att vara med våra trädgårdsarbetare som hon kallar "pappa". Nu på morgonen kom hon, liten som hon är, och körde på skottkärran och ville hjälpa till.



3.

Varje förmiddag runt kl. 10:30 dricker vi te tillsammans med all personal som är i tjänst och givetvis är flickorna också med när de är lediga från skolan. Då planerar vi dagen, delar med oss om något speciellt som kanske har hänt, ibland

sjunger vi tillsammans och givetvis läser någon ett bibelord och vi ber tillsammans. Detta är viktiga och finna stunder vi har tillsammans.

I helgen fick vi besök av ungdomar från en bibelskola i Danmark (Mariager Højskole). Ett uppskattat besök då vi tillsammans tog en liten stund med Jesus innan vi skiljdes åt.



TACK än en gång för det stöd Ni ger oss och för den uppmuntran det innebär!



**Bästa varma
Tanzaniahälsningar
Miriam & Christer**

Vi hoppas att ni följer oss på Instagram, [hopeforchildrenarusha](https://www.instagram.com/hopeforchildrenarusha), gillar du vad vi gör så gilla inlägget.